

## Parochiekern De Goede Herder

Postadres: Hoge Rijndijk 18

2382 AS Zoeterwoude

[www.hhpp-oost.nl](http://www.hhpp-oost.nl)

Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur:

071 - 541 15 10

Eerst aanspreekbare: pastoor W. Broeders

E-mail secretariaat: [degoedeherder@yahoo.com](mailto:degoedeherder@yahoo.com)

E-mail ledenadministratie: [adm.degoedeherder@yahoo.com](mailto:adm.degoedeherder@yahoo.com)

E-mail redactie nieuwsbrief: [nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com](mailto:nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com)

Rek.nr. kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Rek.nr. voor giften (ook misintenties) NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)



## Nieuwsbrief 9

### Expositie in De Goede Herder: 7 sferen in het hiernamaals

Van 2 t/m 10 november exposeert de Zoeterwoudse kunstschilder Piet Wolvers in het atrium van De Goede Herderkerk. Het betreft zeven grote olieverfschilderijen met de titel: 'Zeven sferen in het Hiernamaals', waarop hij zijn persoonlijke ervaringen met bovenaardse dimensies heeft verbeeld. De tentoonstelling is gratis toegankelijk, en de heer Wolvers is zelf aanwezig om desgewenst toelichting te geven. Er zal ook een mooi verzorgde brochure à € 7,50 te koop worden neergelegd, waarin de totstandkoming van de schilderijen wordt beschreven. De opbrengst hiervan is bestemd voor Hospice Issoria.

De openingstijden zijn op zaterdag en zondag van 10.30 uur tot 17.00 uur, en op woensdag van 10.30 uur tot 11.30 uur.

Zondag 10 november wordt de expositie om 15.30 uur op bijzondere wijze afgesloten door 'The ARTvocals'. Dit is een groep van negen zangers die, onder begeleiding van piano en dwarsfluit, passende muziek ten gehore brengen bij de schilderijen. Tot slot is er voor uitvoerenden en belangstellenden een drankje.

Om de expositie te verbinden met het parochieleven, worden de parochianen van De Goede Herder uitgenodigd om aan hun eigen ideeën of associaties met het hiernamaals uitdrukking te geven d.m.v. een tekst, tekening, foto enz. (Zie ook stukje 'Mijn Hemel!' hieronder).

Deze uitdrukkingen zullen worden verzameld en bij de expositie ter inzage worden gelegd.



### Mijn Hemel!

De schilderijen op de hierboven genoemde expositie roept bij toeschouwers vaak eigen beelden van de Hemel op. Daar willen wij graag ruimte aan geven.

Wij nodigen daarom een ieder uit om op een A4-tje zijn of haar visie op de Hemel te geven. Bijvoorbeeld door middel van een tekst (gedachte, verhaaltje, gedicht), een tekening, een foto, een collage enz.

Vanaf zondag 13 oktober kunnen bijdragen gedeponereerd worden in de daartoe bestemde doos achterin de kerk (in de doorloop bij het Mariabeeld). Ze kunnen ook ingeleverd worden bij het secretariaat (mag ook in de brievenbus).

Alle bijdragen zullen worden verzameld in een map. Deze wordt bij de tentoonstelling ter inzage wordt gelegd. Wellicht ter inspiratie of als aanzet tot onderling gesprek!

*Thea Epskamp*

## Laudato Si

Op 1 september had er in de Antoniuskerk een informatie-middag plaats met het thema: 'Laudato Si'.

Zorg voor de Schepping' betekent ook 'Zorg voor je medemens'. Daarom was ik als betrokkene bij het Diaconaal Centrum 'De Bakkerij' aanwezig met een kraampje. Zo heb ik de sfeer geproefd van de geloofsgemeenschap Regio Zuid. Het werd een inspirerende middag. Parochianen van de Hartebrug en De Petrus waren op weg gegaan om zwerfvuil te verzamelen. Bij de Antoniuskerk aangekomen, brachten zij heel veel zakken mee. De heer R. van Velzen opende de feestelijke middag en kon een plaquette onthullen, want de Antoniuskerk heeft zich mogen aansluiten bij de 'Groene kerken'. Een overvloedige, maar vooral gezonde High Tea was door parochianen bereid. Gastvrijheid stond voorop.

De OFS (Orde van Franciscaanse leken) mocht natuurlijk niet ontbreken, immers de Encycliek 'Laudato Si' heeft alles te maken met het Zonnelied van Franciscus. Zij hadden ook een stiltecentrum ingericht.

De imker, die in de tuin van de Petrus-pastorie zijn bijenkorven heeft staan, kon het natuurproduct honing aan de man brengen. Jongeren hadden een standje met eenvoudige gebruiksvoorwerpen, die weinig of geen energie gebruiken, en zij vroegen om ideeën voor energiezuinig gebruik. Zij droegen T-shirts met de opdruk 'Take care of my earth'.



Naast de Diaconie en Schuldhulpmaatje, die zorg dragen voor de gekwetste mensen onder ons, was de Gemeente Leiden vertegenwoordigd en kon men een overzicht van Energie in Nederland inzien.

Ik heb beloofd hierover iets te schrijven voor de Nieuwsbrief van 'De Goede Herder'. Zouden wij als Regio Oost, mensen die aan de rand, of zelfs midden in het Groene Hart wonen, minder bewogen zijn om Gods Schepping? Zouden wij ons kunnen aansluiten bij de 'Groene kerken'? Met een beetje wil is dat toch te realiseren? Wij hoeven het wiel niet uit te vinden, maar kunnen te rade gaan bij onze medeparochianen van de Regio-Zuid.

*'Geprezen zijt Gij, mijn Heer voor onze zuster, Moeder Aarde, door wie wij gevoed worden en verzorgd, en die velerlei vruchten voortbrengt, met kleurige bloemen en groen.'* Laten wij zorg dragen voor ons gemeenschappelijk huis, Moeder Aarde.

*Regina Krowinkel.*

## Concert jongenskoor Dzvinochok op 27 oktober



Op zondag 27 oktober 2019 is er een GRATIS concert van het jongenskoor Dzvinochok uit Kiev. Het koor maakt een tournee door Nederland en zal, net als in 2012, ook nu weer optreden in Zoeterwoude-Rijndijk om de fantastische akoestiek van ons kerkgebouw weer optimaal tot zijn recht te laten komen. In 2012 was het een schitterend concert. Het concert begint om 15.00 uur. Na afloop is er een collecte voor het goede doel.

*Secretariaat De Goede Herder*

## Missio/Pauselijke Missiewerken

Enkele maanden geleden werden de MOV/Diaconie leden van de parochiekernen van de HHPP bijgepraat door de heer Christophe Sevenster van Missio. Vanwege de extra aandacht voor Wereldmissiedag heeft hij een presentatie gehouden over het ontstaan en de geschiedenis van de Pauselijke Missiewerken. Hiervan heb ik een verslag gemaakt, dat ik u niet wil onthouden, omdat Missie ons allemaal aangaat.

Het thema van de Buitengewone Missiemaand oktober 2019 luidt: 'Gedoopt en gezonden'. 100 jaar geleden verscheen de apostolische brief 'Maximum Illud' van Paus Benedictus XV. Deze brief gaat over de verkondiging van het geloof over de hele wereld en wel door iedereen, door elke christen. Door ons doopsel worden wij allemaal uitgenodigd te getuigen. Paus Franciscus herhaalt deze boodschap. De kerk moet Gods Liefde naar mensen brengen, vooral naar de kwetsbaren. Het is goed om het ons nog eens voor de geest te halen, hoe Missie een belangrijk onderdeel van ons geloofsleven is.



De geschiedenis van de Missio begint met Pauline Jaricot. Zij wordt geboren in 1799 te Lyon en besluit op 17-jarige leeftijd om God te dienen en zich te wijden aan diegenen die zich bekommeren om het katholieke geloof. Zij is ook begaan met de arbeiders en vooral met de arbeidsters en zet een beweging op om op te komen voor de rechten van deze mensen.

Pauline begint met de werknemers uit de textiel fabriek, die haar zus en zwager runnen. Zij werkt samen met de arbeid(st)ers en vormt groepen van 10 mensen, die dagelijks bidden en wekelijks een halve stuiver voor de Missie opzij zetten. De zelateurs/zelatrices, die uit deze groepen voortkomen, halen dit geld op. Ouderen onder ons zijn in de vorige eeuw zelf zelateur/zelatrice geweest.

Er komen steeds meer groepen bij. Van tientallen naar

honderdtallen, en daarna duizendtallen. Pauline Jaricot noemt hen 'een levende Rozenkrans'. De beweging wordt zo omvangrijk, dat in 1822, onder het pontificaat van Paus Pius VII, wordt besloten om het Genootschap tot voortplanting van het Geloof op te richten.

Pauline Jaricot inspireerde anderen tot gelijksoortige initiatieven. Omdat vooral kinderen over de hele wereld te lijden hebben onder barre omstandigheden, wordt in 1843 door de Bisschop van Nancy het Genootschap van de Heilige Kindsheid opgericht. In 1889 werd het Liefdewerk van de H. Apostel Petrus ingesteld, dat zich inzet voor de eigenlandse priesters. En om de missionaire bewustwording in Nederland aan te moedigen werd in 1916 de Priester Missie Bond opgericht.

Deze vier genootschappen werden in 1922 samengevoegd en heten voortaan de Pauselijke Missiewerken. Missio is de werknaam van de Stichting Pauselijke Missiewerken.

We herkennen deze voorgeschiedenis in de 7 speerpunten van Missio.

1. **Kind in nood.** Aan weeskinderen, aidskinderen en straatkinderen wordt opvang en onderdak geboden.
2. **Scholing.** Ondersteuning door bij te dragen aan boeken, schooluniformen en opleidingskosten.
3. **Pastorale vorming.** Lokale mensen ontvangen steun bij hun opleiding tot priester, pastoraal werk(st)er of catechist.
4. **Hulp aan Parochie-vrijwilligers.** Zij worden geholpen bij hun godsdienstige vorming en training in sociale vaardigheden.
5. **Parochiegemeenschap opbouwen.** Ondersteunende bijdragen aan vormingscentra en kerkgebouwen.
6. **Kerken steunen.** Lokale kerken ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage, zodat zij levensvatbaar blijven en zelfstandig kunnen functioneren.
7. **Onze kerk inspireren.** Via het magazine 'Kerk Wereldwijd' en de websites ontmoeten gelovigen elkaar en leren van elkaar het geloof te delen.

Wij kennen Missio o.a. van:

- Missio-Roepingenzondag
- Wereldmissiemaand/wereldmissiedag/wereldmissiedag voor kinderen.
- Magazine 'Kerk Wereldwijd'
- Missio berichten.
- Maandelijks gebedsintenties van Paus Franciscus.

*Regina Krowinkel, werkgroep Diaconie en MOV 'De Goede Herder'*

## Wereldmissiemaand 2019, Wat is jouw missie?

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Zij worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.



### Christenen

Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping. Zij stelt zich tot doel om de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

### Touring Sisters

Twee aan twee gaan de 'Touring Sisters' naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde.

### Theeplantages

Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theeplokkers uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.

### Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en Gezonden

Met de campagneslogan 'Wat is jouw missie?' sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen. Missio ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-India. Helpt u mee? Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag, 20 oktober. Mocht u de collecte missen, stort dan uw bijdrage op NL 65 INGB 0000 00 15 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand –Den Haag. Meer informatie: [www.missio.nl](http://www.missio.nl).

*Werkgroep Diaconie en MOV 'De Goede Herder'*



### **Bijzondere ontdekking: nooit eerder gepubliceerde artikelen Titus Brandsma**

Onderzoekers Ineke Cornet en Inigo Bocken van het Titus Brandsma Instituut hebben acht onbekende artikelen van de hand van Titus Brandsma ontdekt. De artikelen stonden in het arbeidersblad *De Voorhoede* en verschenen in 1907 en 1908. Titus Brandsma studeerde in die tijd in Rome. Deze jaren zijn in de meeste studies onderbelicht, omdat velen zich concentreren op de latere jaren van Titus en zijn heldhaftig verzet tegen het nationaal-socialisme.

De tijd waarin deze onbekende artikelen geschreven zijn, kenmerkt zich door een grote inzet voor de katholieke emancipatie en het verspreiden van

het gedachtegoed van de Katholieke Sociale Actie. Een belangrijke pijler is de invoering van meer rechten voor de kwetsbaren in de maatschappij, zoals arbeiders. Deze 'actie' stond dan ook nauw in contact met verschillende vakbonden en arbeidersorganisaties.

Het was al bekend dat Titus in de jaren 1906-1910 een vijftiental artikelen schreef voor het Katholiek Sociaal Weekblad, een blad voor katholieke sociologen onder leiding van prof. Aalberse. Hij schreef daarin onder andere over de plaats van de priester in de sociale hervorming van de maatschappij. Maar Titus deed meer dan dat, en schreef ook artikelen om de massa te bereiken.

Ineke Cornet heeft nu in een populariserend tijdschrift nog eens acht artikelen van Titus Brandsma gevonden, opnieuw rond de Katholieke Sociale Actie. Deze artikelen, over diverse onderwerpen, stammen uit de jaren 1907 en 1908 en zijn geschreven tijdens zijn studententijd in Rome. 'Een unieke vondst, die nog meer laat zien dat de situatie van de arbeidersklasse Titus na aan het hart lag. En dat dit thema vaak onterecht over het hoofd wordt gezien', aldus Inigo Bocken.

Deze artikelen werden tot nu toe over het hoofd gezien, ook omdat zij niet in het archief in Boxmeer terecht zijn gekomen. De jaargangen van het tijdschrift zijn ook alleen maar in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam te vinden.

*Titus Brandsma Instituut*



### **Noodhulp: Overstromingen Bangladesh**

Een ramp ver weg verschijnt en verdwijnt soms snel uit het Nederlands nieuws. Ondertussen zijn er vele slachtoffers en zijn de gevolgen voor hen vaak niet te overzien. Misschien heeft u het voor de zomer gezien op het journaal: de beelden van de hevige overstromingen in Bangladesh.

In Gaibandha, in het noordoosten van Bangladesh, is zware regen gevallen. De rivier is overstroomd waardoor huizen zijn weggespoeld, vee verdronken en gewassen zijn verwoest. Ook in Nepal en andere gebieden in Azië hebben zware moessonregens tot

overstromingen geleid. De gevolgen van de ramp zijn nog niet voorbij.

Leprazending werkt in dit gebied. De verstrekking van noodhulp is direct al in gang gezet met behulp van boten en pick-up truck.

Ik wil u als kerk vragen deze mensen in Bangladesh en Nepal te helpen, met noodhulp én medische hulp. U kunt een bedrag overmaken aan Leprazending op banknummer:  
IBAN: NL49 INGB 0000 889 889 o.v.v. 'Bangladesh'

Naast uw gift willen wij u vragen om gebed. Wilt u meebidden voor:

- De mensen die getroffen zijn door de overstroming
- Het team in Bangladesh; voor veiligheid en energie om het werk te doen
- Een zegen over de hulp die geboden wordt

*Henno Couprie, directeur Leprazending*

### **Anna Martina Stichting 40 jaar**

De Anna Martina Stichting, opgericht door Petrus Johannes van Rijn, bestaat dit jaar 40 jaar.

Op zondag 13 oktober willen we hier graag even bij stilstaan.

De activiteiten van de Anna Martina Stichting zijn gericht op het ondersteunen en vitaal houden van ouderen in de parochiekern 'De Goede Herder' in Leiderdorp en Zoeterwoude RD. Daarbij valt te denken aan het sponsoren van activiteiten voor ouderen of een bloemetje voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zondag 13 oktober vertellen we er meer over en nodigen we u allen uit voor een kopje koffie en iets lekkers na afloop van de eucharistieviering.

*Bestuur Anna Martina Stichting*



### **Boekenmarkt Petruskerk op 9 november**

Op zaterdag 9 november en zondag 10 november 2019 is op de Petruskerk te Leiden een markt met boeken, CDs, DVDs en LPs.

### **In memoriam Pastor Michel Jagerman**

Op 30 augustus is na een kort ziekbed overleden pastor Michel Jagerman, in de leeftijd van 85 jaar. Voor parochianen uit de voormalige Menswording was hij welbekend. Inspirerend en stimulerend was hij daar part-time aanwezig. Hij was voorganger in vakantietijd en op vrije dagen van pastoor Olsthoorn. Zijn werk bij het toenmalig GAK wisselde hij af met het pastoraat. Later assisteerde hij in de Maria Middelaars in de Stevenshof, in Hillegom en in Rijpwetering/Oud-Ade.





*Gedoopt:*

Linnea Sarah Maria van der Hulst, gedoopt 29 september 2019  
 Jort Josephus van Eyk, gedoopt 29 september 2019  
 Martha Adriana Ashanti Turk (Adriana) wordt op zondag 6 oktober gedoopt

*Overleden:*

Pastor Michel Jagerman, overleden 30 augustus 2019, 85 jaar oud.  
 Mevr. Anneke van Rooijen-Slingerland, overleden 5 september 2019, 76 jaar oud  
 Dhr. Fred van der Hoeven, overleden 8 september 2019, 75 jaar oud  
 Mevr. Jo Nijssen-Brasker, overleden 14 september 2019, 92 jaar oud

**Vieringen De Goede Herder**

Zondag 6 oktober	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor R. Kurvers Met Dames en Herenkoor en de Rijntamboers <i>Kinderopvang aanwezig</i>
Woensdag 9 oktober	10.00 uur Eucharistieviering Voorganger: pater L. van Ulden O.F.M. Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 13 oktober	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: pastoor W. Broeders Met Dames- en Herenkoor <i>Er is kindernevendienst</i>
Woensdag 16 oktober	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 20 oktober	09.30 uur Woord- en gebedsviering Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld Met Jongeren/Middenkoor <i>kinderopvang aanwezig</i>
Woensdag 23 oktober	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 27 oktober	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: pater L. van Ulden O.F.M. Met Tienerkoor <i>kinderopvang aanwezig</i>
Woensdag 30 oktober	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Vrijdag 1 november	<b>Allerzielen in het licht</b> 19.30 uur Woord- en gebedsviering Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld Met Dames en Herenkoor

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan (gratis) aan als abonnee van onze weblog 'Uit de Schaapskooi'. U kunt deze vinden op [www.hhgp-oost.nl](http://www.hhgp-oost.nl). Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mailadres eenvoudig aanmelden.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 25 oktober 2019.  
**Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 18 oktober 2019.**

