

Parochiekern De Goede Herder

Postadres: Hoge Rijndijk 18
2382 AS Zoeterwoude
<http://hhpp-oost.nl>

Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 09.00-12.00 uur:
071 - 541 15 10

Eerst aanspreekbare: pastoor W. Broeders

E-mail secretariaat: degoedeherder@yahoo.com

E-mail ledenadministratie: adm.degoedeherder@yahoo.com

E-mail redactie nieuwsbrief: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com

Rek.nr. kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder

Rek.nr. voor giften (ook misintenties) NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)

Rek.nr. voor restauratie De Goede Herder kerk NL94 INGB 0000 0454 70 (o.v.v. restauratie)



Nieuwsbrief 6/7



Ruim je rommel op!

Een mooie gedachte aan het begin van de vakantietijd. De mens is een verzamelaar. We verzamelen gedurende het jaar van alles. Nu de tijd om overbodige spullen weer keurig op te bergen of weg te doen. Wie kan opruimen, krijgt ruimte in het denken, om zo weer andere dingen te doen en andere zaken in ons op te nemen.

Momenteel lees ik het boek: "Als God renoveert" van Father James Mallon. Een hype, veel pastores lezen het. In hoofdstuk vier gaat het ook over "rommel opruimen, maar dan in een andere zin van het woord.

We zijn geroepen om missionaire leerlingen te zijn, d.w.z. leerling worden van Jezus, die het evangelie kunnen uitdragen. Daar staat o.a. in onze moderne wereld één verleiding voor in de weg. Paus Franciscus noemt dit: pelagianisme!! Wat is dat? Dat komt van Pelagius. Zijn leer hield in dat Gods genade geen voorwaarde was voor verlossing! Dat was voor de Kerk een verkeerde weg. Wij kunnen het goede niet zonder Gods hulp bereiken. Wij kunnen onze verlossing dus niet zelf bewerkstelligen, wij leven van de genade van God. Onze heiligheid wordt niet afgemeten door onze werken, maar door de genade van God. Daar zijn wij van afhankelijk! Genade is het grootste geschenk dat God ons geeft en verbindt ons met Zijn liefde. Willen wij echte leerlingen van Jezus zijn, dienen wij open te staan voor de genade van God en leven van die genade!!

De vakantietijd is een mooie periode om eens na te denken in hoeverre ik van de genade van God leef. Of ben ik nog te veel met mezelf bezig: hoe goed ik ben en dat mijn autonomie en mijn handelen in het middelpunt staan en niet God.

Een genadevolle tijd toegewenst.

Pastoor W. Broeders

Praat mee over biotechnologie

In samenwerking met onder andere wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam organiseert de taakgroep Biotechnologie van de Raad van Kerken op maandag 8 juli twee workshops in NEMO over biotechnologie en duurzaamheid. De taakgroep vindt het belangrijk dat christenen vanuit hun geloof en waarden meedenken over de ethisch geladen vragen die in deze workshops aan de orde komen. De eerste workshop zal gaan over de aanpassing van DNA in tabaksplanten om medicijnen en cosmetica te produceren. In de middagworkshop gaat het over het aanpassen van het DNA van bacteriën ten behoeve van de omzetting van CO2 in biobrandstoffen. Zowel leken als professionals zijn van harte uitgenodigd mee te denken en praten! Toegang (inclusief lunch) is gratis. Voor meer info en opgave: <https://www.raadvankerken.nl/?b=5347>.

Raad van Kerken in Nederland



MIVA – Missie-verkeersmiddelen-actie

“Ik doe het voor een glimlach van die meisjes.” Aan het woord is de 54-jarige zuster Clementine, die al 17 jaar leeft in een gebied, waar burgeroorlog heerst tussen de bevolking van Frans- en Engelstalig Kameroen. De situatie, waar niet veel media aandacht voor hebben, is wel heel schrijnend. Ook heeft dit gebied geleden onder de aidsepidemie. Deze ziekte heeft het leven van bijna een hele generatie geëist. De kinderen van deze generatie zijn achtergebleven, zonder ouders, soms verstoten door hun familie.

Zuster Clementine trekt zich het lot van deze wezen aan, vooral van meisjes. Vrouwen en meisjes worden achtergesteld in Kameroen en hebben geen kans op een toekomst. Zuster Clementine vangt de meisjes op in het klooster in Bangang. Er is geen stromend water en geen toilet. Soms is er elektriciteit. In deze sobere omgeving krijgen de meisjes les in vaardigheden waarmee ze later werk kunnen vinden. Bijvoorbeeld naaiwerk, computerwerk en kappersvaardigheden. De kinderen voelen zich op hun gemak en zijn blij, dat ze veel leren. Zuster Clementine heeft weinig inkomsten. De lessen worden gegeven door 2 vrijwilligsters uit het dorp. Gelukkig is de omgeving steeds beter op de hoogte van het goede werk van zuster Clementine. Daardoor is er ook meer betrokkenheid en samenwerking met lokale leiders, overheid, ouders etc. De koning van Bangang is 'godfather' van het centrum.

Maar zuster Clementine doet meer. Ze bezoekt kansarme gezinnen en kinderen; ze spoort kinderen op, die zorg nodig hebben en geeft ze bijstand.



Marvelous met haar moeder en oma

Zoals de 4-jarige Marvelous, die geboren is met een afwijking aan haar benen. Zuster Clementine zorgde dat ze geopereerd kon worden, nu kan Marvelous staan. Met een auto van de MIVA kon zij Marvelous en haar familie bereiken.

Vanaf het kleine klooster in Bangang is het 1,5 uur rijden naar Bafoussam. Als het niet regent tenminste. De alternatieve route duurt ruim 3 uur.

Het gebied is zo afgelegen en onherbergzaam; de omstandigheden zo primitief, dat een auto echt onmisbaar is om dit werk te kunnen blijven doen.

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen.

MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoer- en communicatiemiddelen. Daarom zal er op zondag 25 augustus een kerkdeurcollecte gehouden worden om ondersteuning van de kansarmen mogelijk te maken.

Werkgroep MOV/Diaconie 'De Goede Herder'

Tienerkoor van De Goede Herder wint alweer liturgieprijs

Jaarlijks vindt in het eerste weekend van juni het Nationale Jongerenkorenfestival plaats in het Brabantse Rijsbergen. Dit jaar voor de dertigste keer. Na een feestelijke opening startte de competitie zaterdag in de Sint Bavokerk. Koren uit het hele land zongen na een inzinglied drie liederen die beoordeeld werden door een deskundige jury. Na de eucharistieviering op zondagmorgen ging de competitie verder, waarbij ook het nog jonge Tienerkoor van parochiekerk De Goede Herder mocht laten zien wat het waard was. Onder leiding van Veronique en met Thijs van der Hulst aan de toetsen maakte het koor veel indruk door zang en presentatie. Het juryrapport roemde de wijze waarop de mensen in de kerk geraakt werden door hun teksten en muziek. Het leverde niet alleen een prachtige vierde plaats op in het eindklassement maar ook, net als in 2018, de prijs voor het koor met de beste liturgische uitstraling! De prijs werd met lovende woorden overhandigd door Mgr. De Jong, hulpbisschop van Bisdom Roermond. Van harte gefeliciteerd!



Parochieberichten

Overleden:

Dhr. Richard Groenen, overleden 23 mei 2019, 90 jaar oud

Mw. Bep Romijn-Goddijn, overleden 5 juni 2019, 88 jaar oud

In memoriam Bep Romijn-Goddijn

Onlangs overleed mevrouw Bep Romijn – Goddijn, bij veel parochianen beter bekend als "Tante Bep".

Gedurende vele jaren was zij de verpersoonlijking van de vrijwilliger in de kerk. Dagelijks was zij te vinden in haar geliefde Meerburgkerk en in de pastorie.

Tante Bep was de spil in alle activiteiten voor kinderen en jongeren. Ze stond aan de basis van de gezinsmisgroep, was lang nauw betrokken bij het kinderkoor, de voorbereiding van Eerste Heilige Communie en H. Vormsel en het jaarlijkse hoogtepunt op Tweede Kerstdag: het Kerstspel. Honderden kinderen uit Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden hebben bij Tante Bep in de crèche gespeeld en zijn door haar in diverse levensfasen begeleid.

Voor zowel Pastoor Schlatmann als later voor Pastoor Versteegen was Bep Romijn een onmisbare steun en toeverlaat. Zij regelde contacten met allerlei groepen en instanties maar ook de schoonmaak van de kerk en de verzorging van liturgische gewaden en altaarlinnen.

Na het overlijden van haar geliefde man John ging haar gezondheid achteruit en vond zij een nieuw warm thuis in Huize Roomburgh.

Wij zijn Bep Romijn veel dank verschuldigd. Moge zij rusten in vrede!

Vieringen De Goede Herder

Zondag 30 juni	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor R. Kurvers Met Dames- en Herenkoor <i>Kindernevendienst</i>
Woensdag 3 juli	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 7 juli	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Van Ulden O.F.M Met Dames- en Herenkoor
Woensdag 10 juli	10.00 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Van Ulden O.F.M. Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 14 juli	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Th. Moons O.F.M. conv. Met Dames- en Herenkoor
Woensdag 17 juli	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 21 juli	09.30 uur Woord- en gebedsviering Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld Met Dames- en Herenkoor
Woensdag 24 juli	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 28 juli	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pastoor W. Broeders Met Jongeren/Middenkoor
Woensdag 31 juli	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 4 augustus	09.30 uur Woord- en gebedsviering Voorganger: Thea Epskamp Met Dames- en Herenkoor
Woensdag 7 augustus	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 11 augustus	09.30 uur Woord- en gebedsviering Voorganger: Thea Epskamp Met Dames- en Herenkoor
Woensdag 14 augustus	10.00 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Van Ulden O.F.M. Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 18 augustus	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Pater L. Van Ulden O.F.M Met Dames- en Herenkoor
Woensdag 21 augustus	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 25 augustus	09.30 uur Eucharistieviering Voorganger: Th. Moons O.F.M. conv. Met Dames- en Herenkoor
Woensdag 28 augustus	10.00 uur Woord- en gebedsviering Na afloop Herdershof: koffie en thee met een praatje
Zondag 1 september	09.30 uur Woord- en gebedsviering Voorganger: Thea Dingjan-Zonneveld Met Jongeren/Middenkoor

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en vieringen van de parochie? Meld u dan (gratis) aan als abonnee van onze vernieuwde weblog 'Uit de Schaapskooi', Weblog van Regio Oost in de HH. Petrus-en-Paulusparochie U kunt deze vinden op <http://hhpp-oost.nl>. Aan de rechterkant kunt u zich middels uw e-mailadres eenvoudig aanmelden. De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 30 augustus 2019.

Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 23 augustus 2019.

